

Dansk - Indisk Børnehjælps årsberetning 2014

En forenings liv adskiller sig ikke meget fra et menneskeliv. Der er år, hvor der måske ikke sker så meget, og der er år, hvor der bliver løbet rigtig stærkt. 2014 tog næsten pusten fra os. På stort set alle fronter var der aktiviteter både i Danmark og hos vores samarbejdspartnere i Indien.

Bestyrelsen holdt 8 bestyrelsesmøder og der blev holdt udvalgs-, volontør-, og butiksmøder.

At sætte mennesker i bevægelse, skabe fællesskaber og engagement har Dansk - Indisk Børnehjælp alle dage været god til og der er intet der tyder på at disse evner fremadrettet vil forsvinde. Bestyrelsesarbejdet er stadig drevet af engagement, glæde og en tro på at det, vi gør, nytter. Og det er dejligt at opleve at foreningens øvrige frivillige deler dette engagement.

Lokalgrupperne arbejder stadig på at udbrede foreningens budskaber og stod i årets løb bag flere forskellige aktiviteter, som økonomisk var med til at vi kunne realisere projekter i Indien.

Udover de 9 nyhedsbreve vi har udsendt i 2014 er hjemmeside, Facebook og LinkedIn nogle af de steder, hvor vi opdaterer med nyt om vores aktiviteter i både Indien og Danmark. For at blive endnu mere synlig tilmeldte vi os i 2014 indsamlingsplatformen Betternow. Her kan alle der ønsker at støtte foreningen - ligesom vi selv - starte en indsamling.

Vi har investeret i nyt reklamemateriale, i form af bogmærker og roll up plancher, samt købt ny bærbar computer og programmer. Vi fik også nyt logo, designet af Malene Brøchner. Et logo, der udtrykker Dansk - Indisk Børnehjælps motto: "Vær i målet, se det for dig, lev det ud".

Tilmelding til BetalingsService er fortsat vigtigt for os - ikke mindst i forhold til sponsorer, der betaler flere gange om året, idet PostDanmarks stigende portopriser betyder at vi betaler flere og flere penge i gebyrer for hvert udsendt girokort.

Begivenheder i Danmark



Årets første store arrangement var kunstauktionen til fordel for børnehjemmet i Arni. Lørdag den 5. april løb auktionen af stablen i Islands Brygge Kulturhus i København. Da formanden bød de fremmødte velkommen var det kulminationen på otte måneders dedikeret arbejde med at få indsamlet de mange fine værker, som kunstnere fra hele landet havde doneret.

Auktionen var den fjerde af sin slags: I 2003, 2005 og 2008 blev der også købt kunst i stor stil til fordel for foreningens arbejde i Indien.

Auktionarius Kasper Nielsen fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner havde takket ja til at styre slagets gang og præsenterede veloplagt skulpturer, malerier, tryk og tegninger. Pausen bød på musikalsk underholdning ved den svenske sangerinde Linda Bonaventura, hvis sjælfulde stemme kaldte foråret ind i den lyse sal.

Det var ikke kun auktionarius, der tog imod bud: Som noget nyt lancerede foreningen også en 'stilleauktion', hvor der kunne afgives skriftlige bud på en masse varer og gavekort doneret af virksomheder, forlag, restauranter og enkeltpersoner.

Der blev således kæmpet på to fronter - hele tiden med det gode formål i sigte: At skaffe midler til børnehjemmet i Arni.

Da sidste hammerslag lød, summede det af liv. Glade købere kunne tilfredse afhente nyerhvervet kunst, mens andre måtte se sig overbudt og 'nøjes' med at vide, at de med deres bud indirekte havde støttet den gode sag.

Takket være den store indsats, som frivillige, gæster, kunstnere og andre donorer ydede i forbindelse med auktionen, kunne Dansk - Indisk Børnehjælp i juli præsentere resultatet af dagen:

Et nyt, stort batteridrevet solcelleanlæg og solcellegadelamper.



Udflugter for børnehjemspigerne. Nyt vandfilter og nye vinduer og støtte til uddannelse. Alt sammen til stor glæde og gavn for børnehjemmet i Arni.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor TAK til alle, der var med til at realisere denne store event.

Besøg fra Indien

Dansk - Indisk Børnehjælps formål er tosidet. Det ene formål er at hjælpe børn og kvinder i Indien, og det andet er i Danmark at udbrede kendskabet til Indien og indiske forhold.

Med afsæt i sidstnævnte vedtog bestyrelsen at invitere børnehjemmets leder, Mala og 3 af børnehjemmets piger til Danmark i sensommeren 2014. Mala og hendes søster besøgte Danmark i 2003 og det var en stor succes.

Formålet med 2014-besøget skulle være at øge medlemmernes og danskernes engagement i indiske piger og kvinders forhold ved at bringe foreningens arbejde helt tæt på. På denne måde kunne vi også styrke foreningens folkelige forankring.

Der blev nedsat et udvalg under bestyrelsen, der stod for udformning af ansøgning til Danida, der blev arbejdet på at skabe interesse blandt medlemmer og frivillige og arbejdet med at finde datoer og sikre papirarbejdet fra indisk side gik i gang.

Særligt sidstnævnte var én stor lektion i aldrig at undervurdere sagsbehandlingstiden. Stort set alt papirarbejde i Indien gik galt og resulterede i at vi først sidst i juli kunne bestille flybilletter til vores indiske gæster. Det afstedkom at billetterne blev meget dyrere end først antaget og at der blev arbejdet ekstra for at få det hele til at klappe.

Den 25. august satte de 4 gæster, Mala Suriya, Nibu og Sathiya foden på dansk jord efter overvældende nye oplevelser for de 3 unge kvinder mht. at flyve for første gang. Inden havde repræsentanter fra bestyrelsen været på den årlige tilsynsrejse og forberedt vores indiske gæster på det kommende ophold. Nysgerrigheden og interessen for alt det nye fortsatte under resten af deres ophold, og det samme var tilfældet for alle, der havde mulighed for at deltage i vores arrangementer.



Over 800 mennesker kom vores indiske gæster i berøring med undervejs og disse fik uden tvivl større indblik i børnehjemmet i Arni, indiske forhold, særligt forholdene for piger og kvinder i dagens Indien og for nogle var det et dejligt gensyn.

Mala, Suriya, Nibu og Sathiya vendte hjem den 14. september efter 3 uger i Danmark med foredrag, optræden, besøg på institutioner, private hjem, museer, landbrug, deltagelse i medlemsmøder, sightseeing og meget mere.

Af deres rapport fremgik det, at denne rejse for dem havde været en rejse for livet.

Tak til alle, der bidrog til at gøre besøget muligt og deltog i aktiviteterne.



SHOP4INDIA



Dansk - Indisk Børnehjælps bestyrelse har siden maj 2004 drevet genbrugsbutik. I første omgang på Frederiksberg, som et alternativ til deltagelse på loppemarkeder. Dengang husede lokalerne også foreningens kontor og der var en tæt tilknytning mellem de frivillige i butikken og de frivillige i bestyrelsen. Lejemålet blev sagt op pga. fugt og foreningen var uden butik i 5 måneder før lokalerne på Nørrebro i maj 2008 kunne tages i brug. Faciliteterne var ikke egnede til også at rumme kontor og blev derfor udelukkende brugt til genbrugsbutik og diverse arrangementer.

Det har været til stor fælles glæde at drive butik og formidle viden om foreningen. Vi har introduceret et hav af nye mennesker til foreningens arbejde, holdt foredrag, butiksmøder, oprydningsdage, motiverende seminarer og meget mere. At drive butikken har hen over årene krævet flere og flere kræfter, samtidig med at aktiviteterne i forhold til Indien også er øget. Efter lange overvejelser, analyser og drøftelser fandt bestyrelsen frem til at noget af samhørigheden mellem bestyrelsen og de frivillige var gået tabt ved ikke længere at bo under samme tag.

Samtidig havde udefrakommende faktorer påvirket butikken. Udlejer havde igangsat en større renovation af området og det medførte at en stor container igennem længere tid blokerede for butikkens udsyn og synlighed. Derudover var fortovet i en periode gravet op og det besværliggjorde adgangen til butikken. Nogle kunder forsvandt og valgte andre veje, andre butikker. Selv, da renovationsarbejdet var ovre, kunne vi konstatere at kundetilgangen til butikken var væsentlig mindre end tidligere, hvilket også kan ses på butikkens salgsresultat for året 2014.

Vi indså at vi på sigt risikerede ikke at kunne generere en tilstrækkelig indtægt og valgte som følge af disse 2 elementer at opsigte lejemålet. Det var meget trist at skulle pakke sammen og forlade lokalerne uden at vide hvornår og om vi ville åbne igen.

Vores butik var unik - ikke som andre genbrugsbutikker - bl.a. fordi den favnede bredt - unge og ældre, kvinder og mænd, mange forskellige nationaliteter. Der var et konstant flow af mennesker som fandt værdi i at indgå i foreningens fællesskab, og afsked med andre, som søgte lønnede udfordringer efter at have lært nye kompetencer i butikkens fællesskab.

Hvad fremtiden bringer og om der genopstår en kombineret **SHOP4INDIA** og Dansk - Indisk Børnehjælps kontor afhænger helt og aldeles af at det rette lokale finder os. Et lokale, der gør, at vi kan koncentrere os om at videreføre et unikt koncept med indtægtsskabende aktivitet, mangfoldighed og oplysning om Indien til fælles glæde og gavn for mange.

Tak til alle, der gennem årene har bakket op om vores genbrugsbutik.

Indien

Børnehjemmet



Børnehjemmet i Arni er godkendt af de indiske myndigheder. Det er en meget fin blåstempling og anerkendelse af stedet. Desværre følger der med godkendelsen ikke økonomisk støtte, men i stedet mange forskellige krav.

På årets tilsynsrejse havde vi møder med personer, der kunne indvie os yderligere i de nye regler. Regler, som bl.a. kræver en udvidelse af medarbejderstaben, etablering af separat sovesal til børnene, ingen optagelse af børn under 6 år, nedsættelse af børneråd m.m. Vi bakker op om de nye regler, selvom det vil medføre at børnehjemsbudgettet fra og med udgangen af 2014 stiger en del.

Som en konsekvens af dette, herunder ansættelse af nye kvalificerede medarbejdere, blev vi med børnehjemmets leder enige om at børn, der bliver optaget på børnehjemmet fra efteråret 2014 ikke længere skal gå i privatskole, men i offentlig skole.

Vi har i mange år advokeret for vigtigheden af at børnene blev sendt i privatskole fordi vi - baseret på vores tilsynsrejser til Indien, Malas viden og diverse anbefalinger - var af den opfattelse at pigerne her fik den bedste undervisning. Men ny viden gør at vi ikke er fuldstændige sikre på dette. Derudover er vi også af den opfattelse at med en udvidelse af medarbejderstaben med bl.a. ansættelse af skolelærere, socialrådgiver og andre kan sikre børnene faglig input og støtte til deres skolegang.

Som et led i at sikre børnehjemmets bæredygtighed og på længere sigt skabe en indtægt til stedet, blev der i 2014 plantet 750 kokospalmer og etableret drypvandingssystem på de bagerste marker. Vandforsyningen til kokospalmerne er sikret via solcellevandpumpen.

At kunne sikre en stabil vandforsyning er et must. Derfor håber vi også at vi i årene frem kan opføre endnu et solcelledrevet vandpumpesystem til børnehjemmets andre jordlodder, sådan at vi kan sikre at planterne får den vand de skal have.

2014 var også året hvor 2 børnehjemspiger færdiggjorde deres uddannelse som IT-ingeniører. Forude venter et liv uden for børnehjemmets trygge mure. Ved udgangen af året var begge i gang med at søge job. Yderligere 2 piger gik i gang med en uddannelse. Den ene læser kemi og den anden læser hoteladministration. Begge bor på kollegier i tilknytning til deres uddannelsessted.

For os her i Danmark er det måske en selvfølge at vi kan få en uddannelse. For disse piger er det ikke en selvfølge, men en drøm og en gave, som de tager med videre ud i livet.

Der er store kulturforskelle mellem Danmark og Indien. Et er at pigerne på børnehjemmet får skolegang og uddannelse. Det vil styrke dem fremadrettet og de vil være rollemodeller for andre piger og kvinder. Men en indisk piges opgave ligger for mange stadigvæk i at blive gift. Derfor vil vi som regel ikke se, at pigerne flytter ud fra børnehjemmet til egen bolig og finder arbejde. Vi vil se, at de bliver gift for først derefter at gøre brug af deres uddannelse og få et arbejde.

Ud over de nævnte ting, som kunstauktionen bidrog til og penge til børnehjemsbudgettet, blev der i årets løb overført penge til renovering af toiletter og nye solcellevarmvandsbeholdere samt renovering af vagtmandshus.

Der er nye børn klar til optagelse, og målet er derfor at tiltrække flere børnehjems- og uddannelses-sponsorer, og dermed at give flere indiske piger et hjem, skolegang og uddannelse.

Tak til alle der i 2014 støttede børnehjemmet i Arni.

Skolesponsorater



Det har været et aktivt år for skolebørnene tilknyttet vores samarbejdspartner WCDS i byen Kalambur. National Girl Child Day blev fejret den 24. januar, og det er en dag der betyder meget for både børn og kvinder. Arrangementet bringer forskellige aktører sammen, og kvinderne har stor glæde af at mødes og drøfte deres vilkår. Det særlige i år, var at der blev fejret 10 års jubilæum hos organisationen, så dagen var ekstra festlig med taler, oplæsning og mad.

Skolebørnene har også været på udflugt i skolens sommerferie med kulturelle oplevelser. De har ikke mulighed for at komme på udflugter med deres familier, som ikke har råd til at tage på tur med deres børn. Derfor betyder det uendelig meget for disse børn at de kan komme tilbage efter ferien og har noget at fortælle deres skolekammerater.

Den gode støtte børnene får i ekstraundervisningscentrene gør også at børnene klarer sig godt i skolen og at flere af dem fortsætter med at læse videre, når de går ud af 12. klasse.

Som sponsor bliver man tilbudt at støtte barnet frem til vedkommende er færdig med at læse, og det har alle vores skolesponsorer valgt at gøre.

Tak til alle skolesponsorer hos SCWCC, CECOWOR, VET, WEEDS og WCDS for støtten i 2014.

Børnehaven



I tilknytning til ekstraundervisningscentret i Kalambur ligger også den lille børnehave. Mange af de sponsorerede skolebørn har tilbragt deres første år i børnehaven inden de overgår til et skolesponsorat.

Tak til børnehavesponsorerne for at være med til at give børnene en god begyndelse.

Familiesponsorater



Siden 2004 har familiesponsoratprogrammet skabt kvindelige iværksættere med stor succes hos vores samarbejdspartner WCDS. Vi har via sponsorerne uddelt over 250 rentefrie lån, som kvinderne har investeret i små lokale virksomheder. Alle kvinderne har formået at skabe en indtægt og tilbagebetale deres lån.

De små virksomheder spænder vidt lige fra et lille skrædderi til et lille morgenmadssted, fra grøntsagsboder til en investering i en ko. Det er med til at styrke kvinderne økonomisk og socialt samt sikre deres børns fortsatte skolegang.

For yderligere at styrke kvinderne, som oftest ingen uddannelse har og som arbejder som daglejere i landbruget, har vi i samarbejde med WCDS de seneste par år tilbudt forskellige træningsprogrammer. Her er kvinderne blandt andet blevet undervist i fremstilling af lys, som de efterfølgende kan sælge på markeder og derved generere en ekstra indkomst.

Mange af de kvinder, der bliver støttet via et familiesponsorat, er enker eller enlige forsørgere. I 2014 støttede vi dem i at afholde FN's Enkedag.



Alle kvinderne blev sendt på udflugt med det formål både at give dem en festlig dag sammen, men også at styrke deres viden inden for økologisk dyrkning. Intentionen er fremover at finde midler til at sende kvinderne af sted igen på en kombineret videns- og oplysningstur.

Tak til alle der i 2014 støttede en kvinde i at oprette egen virksomhed.

Skolekøkkenhave



I 2013 købte vi mere jord til WCDS og i 2014 fik vi ved hjælp af donationer oprettet en skolekøkkenhave, som drives ud fra økologiske og bæredygtige metoder. Her får sponsorerede skolebørn og kvinder undervisning i økologisk og bæredygtigt havebrug.

Projektet har været en stor succes, og flere af både børnene og kvinderne har nu selv kastet sig over at dyrke grøntsager på egne små jordlodder efter de samme ansvarlige principper. De grønne fingre har også sat sit aftryk i lokalsamfundet, hvor flere lokale landmænd har været forbi skolekøkkenhaven for inspiration.

I 2014 blev der etableret et drypvandingssystem, der sikrer en præcis vanding med minimal vandspild i skolekøkkenhaven.

De dyrkede grøntsager bliver brugt i den daglige madlavning i børnehaven og ekstraundervisningscenteret i Kalambur og bidrager således til en højere selvforsyning.

Målet er at udvide skolekøkkenhaven i 2015 og give endnu flere børn og kvinder muligheden for undervisning i økologi og bæredygtighed. Men inden da, er det også her nødvendigt at vi kan sikre vandforsyningen. Derfor er der behov midler til en solcelledrevet vandpumpe.

A Day of Joy



Siden 2012 har vi samlet penge sammen for at kunne give en af vores samarbejdspartnere A Day of Joy. En dag fyldt med oplevelser og glæde. I 2014 gik dagen til vores samarbejdspartner CECOWOR. Alle de skolebørn, som vi sponsorerer hos denne partner tog sammen med deres familier og de ansatte hos CECOWOR på en tur til zoologisk have, stranden og andre seværdigheder.

Vi fortsætter i 2015 med at samle penge sammen til denne gode sag.

Volontører/praktikanter



I løbet af 2013-14 var vi i kontakt med en række interesserede, der ønskede at tage til Indien og opleve hverdagen hos nogle af vores lokale samarbejdspartnere. Nogle af disse førte til ophold hos vores partnere.

Det er vores ønske og mål at sådan et ophold giver noget til alle de involverede parter: Ansøgeren, (uddannelsesstedet, hvis der er tale om praktik), den indiske værtsorganisation og Dansk - Indisk Børnehjælp.

Vi går derfor i dialog med ansøgerne og laver indbyrdes forventningsafstemning for at finde ud af om der er tale om et match mellem personens ambitioner og ønsker i forhold til de praktiske muligheder hos de enkelte indiske partnere og Dansk - Indisk Børnehjælps behov.

Det er ikke nødvendigvis vigtigt at ansøgeren gør en forskel, men snarere at vedkommende formår at forholde sig åbent og nysgerrigt til de lokale forhold, den indiske kultur og levevis.

Vi havde en lille håndfuld af sted på ophold i 2014 og de har leveret spændende beretninger, som ligger på vores hjemmeside.

Tak

Bestyrelsen vil gerne rette en varm og stor tak til alle, der hjalp os i 2014.

Vi er glade for og stolte af den store opbakning vi får fra mange forskellige steder. Fonde, lokalgrupper, virksomheder, kirker, medlemmer og sponsorer.

Tak for indsamlinger, donationer, ideer og stor hjælp og støtte.

